



DE LIMBURGSCHE POST

WEEKBLAD VOOR MIDDEN-LIMBURG

VERSCHIJNT IEDERE VRIJDAG - UITGEVERS DRUKKERIJ GEBR. TIMMERMANS, HORN REDACTIE EN ADMINISTRATIE
DORPSTRAAT B 29 d, HORN, TELEFOON 224 - ABONNEMENTSPRIJS 10 CT. PER WEEK - ADVERTENTIES 10 CT. PER mm.

IN HET TEKEN VAN HET SCHUTTERSWEZEN



Mannen van de daad en mannen van de buks.

Achter de verlegenheid, waarmee deze zes naar het vogeltje staan te kijken, gaat de mannelijke geest van de schutter schuil.

Op meesterlijke wijze behaalden deze leden van Schutterij Sint Martinus van Horn op 2 Juli 1950 't Oud-Limburgs Schuttersfeest te Asenray.

De stilte voor de storm

Wanneer de stilte op zee volkomen geluidloos wordt, huilt het hart van de zeeman.

Zijn schip ligt bewegingloos, omdat er geen wind is die de zeilen wil beroeren.

Maar het geweld zal weldra losbreken en als een furie alles meeslepen in zijn zuigende macht.

De stilte voor de storm. In Horn is het ook stil. Het is echter niet die lugubere zwijgzaamheid van de zee, maar een gespannen verwachting, Horn zal weldra een centrale plaats worden. Zoals het vroeger was in de tijd van de jonkvrouwen en de freulekes, die zich voortbewogen in de romantische sfeer der tuinen, zo zal ook nu het dorp worden. In de schaduw van het kasteel zullen koningen en koninginnen in vorstelijke majesteit paraderen en de adel van vroeger eeuwen in het heden ten toon spreiden.

Het Oud-Limburgs Schuttersfeest zal met veel luister gevierd worden. We verwijzen in dit verband naar de twee binnenpagina's van dit nummer, waarop onze reportage-redacteur een uitgebreid artikel aan het grote gebeuren heeft gewijd.

Nu is het nog rustig, stil..... De stilte voor de storm.

Redactie.

1 JULI IS HET GOED IN HORN TE ZIJN

Er zullen wel niet veel mensen zijn, die hun begrippen over heemkunde, folklore en volksfeest zo zeer hebben beperkt, dat zij niet weten, wat of er nu wel eigenlijk in Horn gaat gebeuren.

Er gaat inderdaad iets gebeuren en wanneer we zeggen dat het Oud-Limburgs Schuttersfeest hier ter plaatse zal worden gevierd, dan is dit voor velen een begrip, dat reeds wekenlang hun gedachten heeft geboeid.

Het feest is van zeer bijzonder allure: het kan zonder een volks jolijt onmogelijk een succes worden. Het is echter nog nooit gebeurd, dat een Oud-Limburgs door gebrek aan humor, publiek en romantiek gedoemd was ten onder te gaan.

Het volk vindt er zijn ziel in terug: het ziet zijn spiegelbeeld lachend en zonnig in dit festijn en het geniet zoals alleen een volk genieten kan, dat gegroeid is en leeft in een land, waarin duidelijk de sporen staan getekend van de Schepper, die met poëtische almacht dit land tot het zijn riep.

Hier schuilt eigenlijk de diepste betekenis van het Oud-Limburgs Schuttersfeest: juist door de lachende volksaard heeft het de eeuwen weerstaan.

We zijn eigenlijk veel verschuldigd aan hen, die elk jaar het schuttersfeest mogelijk maken. Zij houden een gouden traditie in stand. Het lijkt zo simpel en wanneer men bovenstaande foto beziet lijkt het of de Horner schutters het als de eenvoudigste zaak ter wereld beschouwden, dat zij het Oud-Limburgs behaalden. Toch schuilt er achter hun prestatie's een enorme betekenis. Slechts door hun zuiver schieten hebben zij het gehele apparaat van federatie-bestuur, organisatie's, juryleden en commissie's in beweging gebracht.

Zij maakten dit grandioze feest mogelijk. Aan het kranige zestal, aan Sjaak, Chris, Saezemanne, Piet, Wullem en Piërke, onze hulde.

Door hun activiteit is het goed in Horn te zijn.



Schutterij St. Martinus van Horn, zoals zij was 25 jaar geleden. Velen van de leden toevluchtsoord gevonden in de hemelse schuttersgelederen.

UIT EEN RIJK VERLEDEN

Het is velen natuurlijk reeds bekend, dat de Schutterijen uit een dwingende noodzaak zijn ontstaan in de vroege Middeleeuwen.

De stedelijke gemeenschappen waren maar zeer primitief beschermd tegen de aanvallen van vijandelijk legers en de „temtasiën van die ongere huyden”. Ook de sfeer, die binnen de muren van de stad hing was niet bepaald aantrekkelijk; een zware duisternis, want van een behoorlijke straatverlichting had men niet het minste begrip, begunstigde al degenen, die de kat in het donker wilden knijpen. Bovendien leefde men in durende bezorgdheid over het brandgevaar. De huizen waren van zeer brandbaar materiaal en de blussingsmogelijkheden waren zeer beperkt. Het kettingsysteem was niet erg effectief tegen een geweldige brand.

Het is dus duidelijk, dat men behoefte had aan een organisatie, die de stedelijke veiligheid waarborgde. Zo zijn de schutterijen ontstaan. Met de ontwikkeling van het gehele levenssysteem en met de evolutie van de sociale organisatie raakten de schutterijen als noodzakelijk element op de achtergrond. Maar..... zij hadden zo'n betekenis gekregen bij de opluistering van processie's en alle feestelijke gelegenheden, dat men het Schutterswezen als een zeer nuttige vereniging is blijven behouden. Het wedstrijdelement, dat allengs de gehele organisatie heeft beïnvloed, werd — juist omdat zij in historische vorm werd gegoten — een garantie voor het bestaan in onze moderne tijden.

De Horner Schutterij is in 1558 opgericht en men kan dus in 1958 gerust rekenen op een pompeuze viering van het vierhonderdjarig bestaan. Het eerste koningszilver dateert uit het jaar 1617. Dat schutterij St. Martinus een rijk verleden heeft staat absoluut vast. Het stoere drietal, dat U op nevenstaande foto kunt aanschouwen, heeft in 1912 het Oud-Limburgs gehaald te Herkenbosch. Het zal voor deze drie mannen een grote voldoening zijn dat zij het Schuttersfeest 1951 weer mogen meemaken. Hun gedachten gaan wellicht terug naar die goede oude tijd, toen alles zo anders was dan momenteel, behalve de viering van „den Oaje Limburger”.



Drietal, dat het Oud-Limburgs haalde op het Schuttersfeest van 1912 te Herkenbosch.